

18 februari 2014

Excursie: "Der große Krieg im Grenzland"

Geachte dames en heren,

In samenwerking met de Kring Parkstad van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (**LGOG**) nodigen wij u uit voor de excursie "Der Grosse Krieg im Grenzland" op **zaterdag 22 maart 2014**.

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit, de oercatastrofe van de 20e eeuw, in een aantal landen nog steeds De Grote Oorlog genoemd. Als onderdeel van het "Schlieffenplan" trokken in de vroege morgen van 4 augustus 30.000 Duitse soldaten het neutrale België binnen. Een brigade kwam uit Aken en trok over Gemmenich richting Visé. Op hevige Belgische tegenstand werd niet gerekend. De Duitse Soldateska reageerde haar frustratie af op van tegenstand verdachte burgers.

Dr. Herbert Ruland, gespecialiseerd in "Grenzgeschichte" zal ons in de Duits taal rondleiden langs tot de verbeelding sprekende locaties in het Duits-Belgisch-Nederlandse grensgebied. Naar behoefte kan in het Nederlands vertaald worden.

De rondrit start in Eupen op de plek (am Garnstock) waar het Duitse leger op 4 augustus binnen viel. Paters van een aan de grens gelegen Belgisch klooster behoorden tot de eerste burgerslachtoffers. Ook in Baelen zal aandacht geschonken worden aan vermoorde burgers. Via het grensstation Herbesthal - van logistiek belang voor de bevoorrading van de Duitse soldaten in Vlaanderen - gaan we naar Kelmis, waar we ons bezig houden met het "vergeten land van Neutraal Moresnet", een curiosum dat van 1815 tot 1914 bestaan heeft.

In Vaals bezoeken we de grensovergang de "Kleng Wach". Van hier kon de Vaalser bevolking de Duitse opmars gade slaan. Hier begon ook de elektrische "Todeszaun" die van Aken tot aan de Vlaamse kust België hermetisch af moest sluiten van het neutrale Nederland. Dit kostte ongeveer 3000 mensen het leven. Bij het voormalige Vierlandenpunt zal het verhaal verteld worden van vluchthelpers in de Tweede Wereldoorlog. Hier boven zal ook geluncht worden in De Grenssteen

dat aan de smokkeltijd herinnert. Aanbevolen wordt om een rijkelijk smikkelbuffet te reserveren (€14).

Vervolgens gaan we naar het nu nog hoogste en langste Belgische spoorwegviaduct van Moresnet, onderdeel van de "Groener-Linie", die de door het neutrale Nederland lopende IJzeren Rijn moest vervangen. De brug is aangelegd door Russische krijgsgevangenen, waarvan een groot deel het niet overleefd heeft. Via kasteel Beusdael (monument slachtoffers Todeszaun) en Thimister (graf van Antoine Fonck, de eerste gesneuvelde Belgische soldaat) gaan we naar Melen bij Herve. Hier werden in een weiland 124 (!) burgers, waaronder kinderen, vrouwen en grijsaards, doodgeschoten. De graven met foto's van de slachtoffers maken nog steeds een diepe indruk.

Dagindeling

- 09.00 uur Vertrek vanaf Annakerk (Bekkerveld) in Heerlen
- 09.05 uur Vertrek vanaf Thermenmuseum in Heerlen
- 09.30 uur Vertrek vanaf De Kopermolen, Von Clermontplein 11 in Vaals
- 10.00 uur Start van de rondleiding in Eupen
Lunchpauze bij Drielandenpunt met de mogelijkheid van het smikkelbuffet; daarna voortzetting van de rondtocht.
- 18.30 uur Terug in Vaals
- 19.00 uur Terug in Heerlen

Kosten en aanmelding

De kosten voor deze excursie bedragen €34 en met smikkelbuffet € 48. In de prijs zijn inbegrepen: kosten bus, fooi chauffeur, rondleidingen en gids. Aanmelding geschiedt door een van de hierboven genoemde bedragen over te maken op bankrekeningnummer (IBAN) NL84INGB0005378710 t.n.v. LGOG Kring Parkstad (Kerkrade) onder vermelding van "**Excursie Der Grosse Krieg**" en de **gewenste opstapplaats (Heerlen of Vaals). Aanmelding uiterlijk 8 maart.**

Mocht uw inschrijving binnenkomen wanneer de bus reeds is volgeboekt, dan ontvangt u daarvan tijdig bericht door terugstorten van het bedrag. Bij afmelding, waarvoor geen vervanging gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaats vinden.

Afmelding dient te geschieden bij penningmeester mevr. M.J.H. van der Weerden (tel. 045-5325094 of mjvanderweerden@cs.com).

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,

Ger Essers
Bestuurslid